

# SMEDJAN SJÖRUP

## Smeden med klarinetten

Det var en äkta spjuver som tog över smedjan i Sjörup efter den förre smedens död, 1924. Ernst Svensson (1901-1975) – smed, taxichaufför, klarinettist – som egentligen drömde om att bli lokförare. 1925 träffade han hustrun Anna och paret flyttade in i bostaden vid smedjan. Ernst Svensson beskrivs av samtiden som en "bohemisk man". En livsnjutare som gärna spelade på sin klarinett i orkestern vid Marsvinsholms tivoli, eller vid andra glada tillfällen.

Det yttre var inte viktigt för Ernst Svensson. En overall och en skärmmössa var "uniformen" – oavsett om han stod vid ässjan eller körde taxi. Ernst hade för vana att jobba barfota i smedjan och när Anna tog emot en taxibeställning, så stegade han ut utan strumpor och skor och körde iväg med bilen.

En gång, i början av 1930-talet, på väg till Skurup, stoppades Ernst av polisen eftersom han hade "mindre lämplig framfart med taxibilen". Han passerade stoppliket utan att ens nudda bromsen.

"Aah, det va väl inget. Jag skulle ju ändå stannat runt hörnet", svarade Ernst Svensson. En annan gång, efter besök hos svärsonen Arne Nilsson i Ryngeberg – och efter ett antal "gökar" – krockade Ernst Svensson i korsningen vid Vallösa kyrka. När polisen frågade vem som kört på vem svarade Ernst Svensson: "Vi körde helt enkelt på varandra, konstapeln". Några frågor om rusdrycker ställdes inte...

Men även om polisen hade sina synpunkter på hans bilkörning, så var Ernst Svensson desto populärare hos byns småpågar. Ernst tyckte att det var bra för grabbarna att lära sig köra bil vid 12-13-års ålder. Själv satt han i baksätet, djupt försjunken i musiken från sin klarinett. "pågarna kör ju så bra".

Smedjan i Sjörup startades av Karl Gyllenblad 1874 på platsen där detta hus står idag.

*Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften "Våra härader") samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun (publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av Ystad-Tryck AB och tavelstativen är gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.*

*Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – [www.sjorupvallosabyalag.se](http://www.sjorupvallosabyalag.se)*

Februari 2022



QR-kod till hemsidan där information finns om de fastigheter som har informationsskylt.



Sjörups smedja 1927 och på 1960-talet.

